



# **Verslag van de reis naar Marokko van 2 tot 16 mei 2014**



## Vrijdag 2 mei 2014 – dag 1

Op vrijdag 2 mei waren we in alle vroegte al bij de bekende rood-witte kubus op Schiphol waar we om zeven uur in de ochtend hadden afgesproken. We stellen ons even voor, van links naar rechts: Paul, Chris, Marcel en Frank. En de reisbegeleider – helemaal rechts – heette toevallig ook Frank.



Het was niet druk bij de balie van Transavia, zodat we al voor half acht aan de koffie zaten. Bij de douane waren we ook gauw klaar en toen was het wachten op vertrek van het vliegtuig.



Na een vlucht van meer dan drie uur werden we in Casablanca opgewacht door onze chauffeur Abdul die met zijn luxe bus voor ons klaar stond en die ons tien dagen lang door heel Marokko zou vervoeren. Een prima man die ons overal bracht waar we wilden. Rond de klok van drie uur waren we in hotel Moroccan House en even later zaten we al aan de cola.



Na deze verkwikkende versnaperingen hebben we nog even rond gekeken in de vissershaven en hebben we een kleine wandeling gemaakt door de medina van Casablanca.



Ons hotel was heel sprookjesachtig ingericht, zoals je hierboven kunt zien. De foto hieronder is voor het hotel gemaakt en hier staan we met z'n allen op, ook Abdul de chauffeur.



Na het eten nog even een wandelingetje gemaakt door het drukke centrum van Casablanca (voor een lekker bakje koffie) en vroeg het bed in, want de volgende dag wachtte ons de eerste etappe van een lange reis van meer dan 1.500 kilometer door het prachtige Marokko.

## Zaterdag 3 mei 2014 – dag 2

Op naar Rabat: de hoofdstad van Marokko! Maar eerst gingen we een kijkje nemen bij de grootste moskee van het land: de Hassan II moskee. Hieronder zie je mooi en hoe groot hij is. En om te bewijzen dat we d'r waren hebben we een groepsfoto bij de moskee gemaakt.



We hebben nog een eindje langs de boulevard van Casablanca gewandeld en na een paar uur in onze luxe bus (met plaats voor maar liefst zeventien personen) kwamen we dan aan in de hoofdstad. In Rabat hebben we het prachtige paleis van de koning bezocht. Hij was wel thuis, maar hij had geen tijd om met ons een kopje thee te drinken. Jammer!



En ook hier moesten we natuurlijk vereeuwigd worden.



En verder maar weer, nu naar de ruïnes van de dodenstad van Chellah. Een gids heeft ons allerlei dingen verteld over deze mooie stad, o.a. over de vele ooievaars die daar hun nesten hadden. Kijk maar op de foto's.



Nou zou je denken dat je op deze tweede dag van de rondreis al genoeg gezien had, maar nee hoor: gewoon doorgaan naar de medina van Rabat. Een duizelingwekkende wirwar van straten en stegen met talloze winkeltjes met van alles en nog wat.



Je ziet het, van alles te koop: gitaren, schoenen, maar ook allerlei lekkere dingen. Er wordt van alles op straat klaar gemaakt. Verderop is nog wel een foto te vinden van de medina in Marrakech. Links op de foto zie je Marcel die belangstellend kijkt naar de gitaren in het muziekwinkeltje – Marcel heeft namelijk als een van zijn hobby's gitaar spelen! Maar nu eerst naar de derde dag.

### **Zondag 4 mei 2014 – dag 3**

Op deze zondag zetten we onze reis voort naar Meknes, ook alweer zo'n prachtige plaats! Maar voordat het zo ver was, zijn we eerst in Rabat gaan kijken naar de graven van twee heel belangrijke mensen, koning Hassan II en Koning Mohamed V. Die liggen begraven in een prachtig mausoleum zoals je hier kunt zien. Ze worden bewaakt door mensen in heel mooie kostuums.



En dan door naar de grote, ommuurde stad Meknes. Daar hebben we lekker geluncht met smakelijke omeletten en zijn we een kijkje gaan nemen in een van de vele moskeeën van de stad.



In hotel Akouas in Meknes werden we wel een beetje teleurgesteld, toen bleek dat het zwembad leeg stond vanwege een reparatie. Maar gelukkig was McDonalds in de buurt en we hebben we daar van een lekker ijsje of een heerlijke milkshake genoten. Dat was ook wel nodig, want intussen was de temperatuur tot tegen de veertig graden gestegen. En 's avonds hebben we ook lekker gegeten: na de salade een lekker tajine (dat is een stoofpot, kijk maar hieronder) en daarna veel vers fruit.



We sloten de dag af met een korte wandeling en een bezoek aan de – rokerige – hotelbar waar we ook konden ‘genieten’ van voetbaltelevisie en live muziek. Onze nachtrust hadden we daarna wel verdiend!

#### **Maandag 5 mei 2014 – dag 4**

Na een goed ontbijt vertrokken we op Bevrijdingsdag om negen uur naar Volubilis. Volubilis is een berber ruïnestad die later door de Romeinen werd onderworpen en waar ook nog sporen van Arabieren, Joden en Syriërs werden aangetroffen. Er zijn resten van tempels en van rijke villa's te zien en je kunt er mooi bewaarde mozaïeken bewonderen.



En wat dacht je van deze mozaïeken? Zo oud en nog steeds zo mooi!



In deze ruïnestad hebben we royaal de tijd genomen om uitvoerig rond te kijken, voordat we een fotomoment konden nemen voor de belangrijkste bedevaartplaats van Marokko: Moulay Idriss. Helaas hadden we geen tijd om verder kennis te maken met deze schilderachtig gelegen plaats.





Na een heel lekkere lunch met omeletten, pizza's en salades vlak voordat we de grote stad Fes binnenreden hebben we eerst een kijkje genomen bij het koninklijk paleis met zijn enorme bronzen deuren. Het hele terrein van het paleis wordt omgeven door hoge muren.



Nadat we onze kamers in hotel Nouzha hadden betrokken, zijn we eerst op zoek gegaan naar een plattegrond van de stad. Dankzij de oplettendheid van een van ons was die gauw gevonden en konden we al snel de mooie boulevards van de stad opzoeken.



Hoewel hier al voor een koets wordt geposeerd, hebben we een ritje met zo'n calèche pas op een van de laatste dagen in Marrakech gemaakt.

## Dinsdag 6 mei 2014 – dag 5

Op deze dag stond een wandeling door de medina op het programma. Omdat die medina heel ingewikkeld is, heeft een gids ons begeleid. We waren in een keramiekkabriekje, we hebben een weverij bezocht, we hebben een leerlooierij gezien en een paar kinderen hebben voor ons in de Koranschool mooie liedjes gezongen.



Het was heel druk in deze medina. Er waren veel toeristen en we moesten vaak bukken om door de lage en smalle straatjes de mooiste plekjes te kunnen bereiken. In de weverij hebben we (bijna) allemaal een tulband gepast waardoor we er als Arabieren uitzagen. Kijk maar achter in dit reisverslag. Hieronder zie je hoe de sfeer is in de medina van Fes.



De stad Fes is gezegend met een McDonalds, dus konden we het niet nalaten om hier een lekker hamburger (voor de vegetariërs een lekkere vissalade) te verorberen.



### Woensdag 7 mei 2014 – dag 6

Na een eenvoudig ontbijt stond de bus – natuurlijk om negen uur al – klaar om ons naar Beni Mellal te brengen. Deze marktplaats was eigenlijk een tussenstop tussen Fes en Marrakech, omdat anders de reis te lang zou worden, wel vierhonderd kilometer! De eerste stop was in het koele en rustige dorp Ifrane dat erg lijkt op een Zwitsers kuuroord. De foto hieronder is genomen op het dorpsplein van Ifrane. Het was toch wel een heel bijzondere ervaring om in zo'n dorp te zijn dat zo anders was dan alle andere Marokkaanse dorpen en waar alles zo luxueus was met gladgeschoren gazons en nota bene met een universiteit!



Op naar de volgende verrassing! Barbarijnse makaken! Makaken zijn een soort apen die in deze omgeving met veel cederbomen vaak voorkomen. En sommige cederbomen kunnen wel zestig meter hoog worden.



Vervolgens natuurlijk weer lekker lunchen en op naar Beni Mellal. En zowaar, onderweg begon het een uurtje te regenen! Maar toen we in het hotel aankwamen, was het alweer droog. Deze overnachtingsplaats had ons weinig te bieden, behalve opnieuw een regenbui. Daardoor was het niet zo aantrekkelijk om het mooie zwembad te gebruiken. Dan maar vroeg naar bed rond de klok van half elf.



## Donderdag 8 mei 2014 – dag 7

Een goed ontbijt – dat was net wat we nodig hadden op deze warme dag. Het was weer tussen de dertig en de veertig graden. Maar geen probleem: we gingen naar weer een hoogtepunt van onze vakantie: de watervallen van Ouzoud. Deze ongeveer 110 meter hoge watervallen zijn de bekendste van Marokko. Bij de watervallen hebben we – beschut tegen de hete zon – lekker zitten lunchen. De watervallen worden vooral door dagjesmensen bezocht en dan vooral in de lente, omdat er dan nog veel water stroomt. Erg veel kraampjes waar ze van alle en nog wat verkopen zijn er ook te zien. Marcel heeft er een mooi paard van onyx gekocht (onyx is een mineraal en een variant van kwarts). Hieronder krijg je een idee hoe de watervallen van Ouzoud eruit zien.



Op naar Marrakech! Daar werden we verwacht in hotel Les Oudayas, een groot hotel dat uit twee gebouwen bestaat waartussen een mooi zwembad ligt waar we goed gebruik van hebben gemaakt. Kijk maar. Chris, Marcel en Frank gingen zwemmen, terwijl Paul liever bij andere Frank aan de kant bleef om een boekje te lezen.



Na het diner hebben we nog een korte wandeling gemaakt in de buurt van het hotel met natuurlijk een alcoholische versnapering.

### **Vrijdag 9 mei 2014 – dag 8**

Deze dag stond weer in het teken van een uitgebreide kennismaking met een medina, deze keer die van Marrakech. Ook nu weer onder leiding van een lokale gids die ons allerlei mooie dingen van de medina heeft laten zien. Zo hebben we een bezoek gebracht aan de Koutoubia moskee en hebben we de Saadische tomben bezocht. Deze zijn een van de belangrijkste bezienswaardigheden van Marrakech. Aan de vorm van de grafstenen kun je zien hoe belangrijk de personen waren die er begraven liggen. Daarnaast hebben de mannen, de vrouwen en de kinderen ieder aparte gebouwen waarin ze begraven zijn. We zijn ook bij het El Bahia paleis geweest met zijn mooie tuinen, binnenplaatsen en ontvangsthallen met veel mozaïek en cederhout. Na een wandeling door de souks kwamen we op het centrale plein met zijn slangenbezweerders (jammer dat we daar maar één foto van hebben).



Dit zijn de Saadische tombes (boven en onder).



En hieronder zie je het El Bahia paleis.



En om het beeld van de medina van Marrakech compleet te maken zie je hier een olijvenwinkel en een slangenbezweerder op het centrale plein Jemaa el Fna.



Na de lunch had Abdul, de chauffeur, nog een verrassing in petto: een bezoek aan de Jardin Majorelle, ontworpen door de Franse schilder Jacques Majorelle en hersteld door Yves Saint Laurent. We keken werkelijk onze ogen uit. Maar dat was nog niet alles: hierop volgde dan eindelijk een ritje met een koetsje zoals je die veel ziet in de grote steden in Marokko.



Al met al was dit de zoveelste geslaagde dag. Je ziet, Marokko is rijk aan mooie bezienswaardigheden. Maar Marokko is ook rijk aan natuur. Dat gaan we hieronder zien.

## Zaterdag 10 mei 2014 – dag 9

De bergen in! Weer een lange rit voor de boeg, nu langs allerlei haarspeldbochten naar een hoogte van boven de 2.000 meter.



We zijn op bezoek geweest bij de filmlocatie Kasbah Ait Benhaddou. Er zijn daar heel veel films opgenomen, zoals *The living daylights* en *Lawrence of Arabia*.. In de kasbah die werelderfgoed van Unesco is wonen nog zo'n negen families. We werden daar rondgeleid door een perfect Nederlands sprekende Marokkaanse reisleader van een andere reisorganisatie.



Waar Chris was op de foto hieronder weten we niet meer.





Na de lunch hier te hebben gebruikt zijn we doorgerezen naar het mooie Ouarzazate, genoemd naar de gelijknamige rivier. In deze stad is ook een heel mooie kasbah te zien die we bij avondschemering hebben bezocht, nadat we ons te goed hadden gedaan aan het royale dinerbuffet van ons hotel Tichka Salam. Kijk hieronder maar naar de foto's van de kasbah en van het hotelzwembad.



### **Zondag 11 mei 2014 – dag 10**

Terug naar Marrakech, weer langs die fantastische bergweg. Maar nu uiteraard in omgekeerde richting, da's toch anders! De rit was zo lang, dat we onderweg toch af en toe de benen gingen strekken. Kijk maar!



Op deze terugreis hebben we gezien hoe vrouwen in kleine fabriekjes arganolie maken. Deze olie komt van de arganboom en wordt gebruikt als olie voor de huid en als olie voor de salade. Die olie is erg duur. Zoals je hieronder ziet, wilde Frank ook even proberen hoe het werkt. Je moet er namelijk erg sterk voor zijn, vandaar!



### Maandag 12 mei 2014 – dag 11

En dan werd het tijd om het wat kalmer aan te doen. De laatste dagen gingen we aan zee doorbrengen, in Essaouira, een mooie badplaats aan de Atlantische Oceaan. Maar eerst moesten we weer bijna 170 kilometer rijden – en nog wel over een saaie weg, maar de beloning is groot! Drie dagen ontspanning aan zee! Heerlijk! En nog wel in hotel Al Jasira mét zwembad én lekkere diners. Wat wil een mens nog meer? Op deze maandagmiddag zijn we gelijk de medina gaan verkennen: erg mooi en niet zo druk als bijvoorbeeld in Rabat of Fes.



En toen liet een diner zich na een wandeling op en neer naar de medina zich goed smaken. En daarna ... we hadden een mooie strandtent gevonden waar ook bier geschonken werd. Je kunt dus wel raden waar we ook de andere twee avonden te vinden waren.



## Dinsdag 13 mei 2014 – dag 12

Paul wilde een t-shirt kopen, Frank wilde lokale likeur scoren en Chris wilde ook verschillende souvenirs aanschaffen. Omdat alcohol lastig te krijgen is in Marokko, dachten we dat wel te kunnen kopen in de hypermarkt van de stad. Laat die nou aan het andere eind van de stad liggen! Dat was dus een lange wandeling – want intussen hadden we afscheid genomen van de chauffeur en hadden we dus ook geen bus meer. En met ons vijven pasten we niet in een taxi. Na meer dan een uur lopen hadden we de grote supermarkt bereikt, maar .... geen drank en geen t-shirts. We beschikten allemaal over een ijzersterke conditie, geen probleem dus. Gezellig naar de medina voor de lunch en voor het kopen van cadeautjes. Via het bastion van de stad en via de haven zijn we langs het strand weer richting hotel gelopen.



Maar het hoogtepunt van de dag moest toen nog komen: een rit op een kameel over het strand. Chris had daar niet zoveel zin in, dus die zul je niet op een kameel zien op de foto's. Hoe het ook zij, dit was wel een heel groot succes. Weet je dat een kameel 500 tot 700 kilo kan wegen? En weet je dat hij wel 100 liter achter elkaar kan drinken. Hij kan 280 kilo dragen en hij wordt wel “het schip van de woestijn” genoemd.





Mooi, hè!

### Woensdag 14 mei 2014 – dag 13

De laatste dag voor de vertrekdag. En wat doe je dan? Cadeautjes en souvenirs kopen. En natuurlijk nog genieten van alles wat er te zien is in de stad Essaouira. We hebben het bastion beklommen, we hebben een museum bezocht, we hebben ik weet niet hoeveel foto's gemaakt en we hebben natuurlijk lekker gegeten en gedronken (wijn!).





## Donderdag 15 mei 2014 – dag 14

En dat was dan onze vakantie! Zo'n laatste dag is een dag van inpakken, de diploma-uitreiking en het lange wachten. Na een lichte lunch werden we heel royaal op tijd opgehaald door de chauffeur die ons snel naar de luchthaven van Marrakech bracht. En dan daar weer wachten, door de douane, nog snel een kop koffie en belastingvrij inkopen doen en hup ... het vliegtuig in. We vertrokken keurig op tijd en kwamen zelfs voor de verwachte tijd op Schiphol aan, zodat we rond de klok van 1 uur 's nachts weer bij onze familie waren.



Paul



Chris



Marcel



Frank

**Mannen, jullie waren TOP!**



Frank